



## De grot in Baarschot

*Van keien uit de grond vergaard  
Eenvoudig, schoon en waardig monument  
De grot waarin elk' Baarschots' mens erkent  
Dat dankbaarheid zo duurzaam wordt bewaard.*

*Symbool van Baarschot, ongeëvenaard  
Geloof en hoop door ouders ingeprent  
De Moeder Gods aanbeden en gekend  
Als voorspraak tot geluk voor huis en haard.*

*Wat zal na jaren nog jouw boodschap zijn,  
Als kind'ren vragen waarom jij daar staat?  
Je spreuk in steen gebeiteld tot refrein*

*Geeft antwoord aan die innerlijk verstaat  
Het leed gekeerd, de vreugde na de pijn  
Elkaar begrijpen overwint het kwaad.*

Ad Nooijens

KONINGIN VAN DEN VREDE.  
GELIJK TOEN WIJ STREDEN.  
ZOO BESCHERM ONS OOK HEDEN.  
3-10-1944.